



23ο Συνέδριο ΑΚΕΛ . . . Συνεχίζουμε από εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ!



Στις 2-3-4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το 23ο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού.

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι βετεράνοι, οι φίλοι του κόμματος, οι πνευματικοί άνθρωποι της Αριστεράς και η νέα γενιά, ήταν όλοι παρόντες. Νοιτά παρόντες, με τη σκέψη και το βλέμμα τους, ήταν και όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι του τόπου. Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, ο λαός, που ελπίζουν και προσβλέπουν στο ΑΚΕΛ. Όλοι όσοι προσβλέπουν στις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συνέδριο, για την αντίληψη, τη σάστη και την τακτική του Κόμματος για τα επόμενα χρόνια. Γιατί το ΑΚΕΛ επαναβεβαίωσε στο Συνέδριο ότι συνεχίζει να αποτελεί την πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη του τόπου μας σε όλους τους αγώνες του Λαού μας.

Με φάρο την ιδεολογία του, το ΑΚΕΛ με τις κατευθύνσεις που αποφασίστηκαν, θα συνεχίσει τον αγώνα για ειρήνη και απελευθέρωση του τόπου μας από τη Τουρκική κατοχή. Για λύση Διζωνικής Δικοιονοτικής Ομοσπονδίας. Θα συνεχίσει να παλεύει για την βελτίωση του σήμερα γνωρίζοντας πολύ καλά τα στενά περιθώρια του καπιταλιστικού συστήματος, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για ολοκλήρωση του ΓΕΣΥ. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται, να διεκδικεί και να επιλύει τα μικρά κι μεγάλα προβλήματα του κόσμου, εντός και εκτός Βουλής. Θα συνεχίσει ταυτόχρονα τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Για την ποιοτική αλλαγή για την συνολική αλλαγή της κοινωνίας. Για την κοινωνία της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για την κοινωνία του Σοσιαλισμού.

Το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, πραγματοποιήθηκε σε δύσκολες συνθήκες για το Κόμμα, ιδιαίτερα μετά

το αρνητικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών εκλογών του περασμένου Μάη. Είναι για αυτό που μέσα από τις διαδικασίες του Συνεδρίου, μέσα από ένα γόνιμο και ελεύθερο διάλογο, τόσο τις μέρες του Συνεδρίου όσο και προσυνεδριακά, έγινε κριτική και αυτοκριτική, κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις, οι οποίες μετουσιώνονται σε αποφάσεις του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο τέλος, εξέλεξε την νέα Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Νέος Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εκλέγηκε ο Στέφανος Στεφάνος. Αμέσως μετά το Συνέδριο συνεδρίασε τη νέα Κ.Ε. και εξέλεξε το νέο Πολιτικό Γραφείο και τη νέα Κεντρική Γραμματεία.

Το ΑΚΕΛ έχει βαριά ιστορία. Έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Τα νεοεκλεγέντα σώματα, τα μέλη και οι φίλοι του ΑΚΕΛ ενωμένοι και αποφασισμένοι, είναι έτοιμοι να μπουν ξανά στην πρώτη γραμμή, για να ανοίξουν δρόμοι και προοπτικές για αλλαγή. Για να ανέβει ξανά το ΑΚΕΛ στις συνειδόσεις του λαού.



**>> Διαβάστε
Επίσης**

Σελ. 2
>> Κάνκε η ξανά
Κύπρος.. ΦΤΑΝΕΙ!

Σελ. 3
>> Κανένας δεν
ξεχνά! Τίποτα δεν
ξεχνιέται!

Σελ. 4
>> «Το πιο όμορφο
από όλα...»

Κάηκε η ξανά Κύπρος... ΦΤΑΝΕΙ!



Ηπατρίδα μας, πριν δύο εβδομάδες υπέστη δυστυχώς μια τεραστίων διαστάσεων καταστροφή. Μια καταστροφή η οποία δεν περιορίστηκε μόνο σε τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης και κατεστραμμένες περιουσίες. Χάθικαν και τέσσερις ζωές. Morzok Shady Morzok, Hisa Melad Farouk, Ezat Salama Josef και Maged Nabil Yonan από την Αίγυπτο, χάθικαν στον αγώνα για το μεροκάματο.

Τέσσερις ζωές παιδιών της εργατικής τάξης λοιπόν πρωτίστως, περιουσίες, σπίτια και δασική γη, χάθικαν μέσα στις φλόγες.

Οι μέρες έχουν παρέλθει και είναι απόλυτα απαραίτητο να τιμωρηθούν όλοι όσοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φέρουν ευθύνη για την τραγωδία. Και οι ευθύνες δεν περιορίζονται σε κάποιον ή κάποιους η οποίοι -ενδεχομένως- κακόβουλα ή λόγο εγκληματικής αμέλειας ξεκίνησαν την πύρινη λαίλαπα.

Οι ευθύνες είναι εκεί και δεν είναι μόνο ποινικές. Είναι και πολιτικές. Και δεν μπορούν κάποιοι να επικαλούνται συνεχώς "μικροπολιτικά συμφέροντα" και "σεβασμό στον κόσμο αυτές τις στιγμές" ούτως ώστε τεχνητώνως να απορροσανατολίζουν την συζήτηση και στο τέλος να παρουσιάζονται και ως άμοιροι ευθυνών.

Για τους πιο πάνω ακριβώς λόγους είναι απαραίτητη η απόδοση και των πολιτικών ευθυνών. Από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων και όλων όσων έχασε ο κόσμος από την πυρκαγιά. Η κυβέρνηση έχει βαρύτατες ευθύνες και κατά το προσφιλές της πλέον συνήθειο προσπαθεί είτε να τις μετακυλήσει αλλού, είτε να αποποιηθεί αυτών, εντελώς.

Και πέραν από πολιτικές, για να μιλάμε ξεκάθαρα, είναι και ευθύνες ιδεολογικές. Διότι όταν μεγάλα κομμάτια του κρατικού προϋπολογισμού, σπαταλούνται στην ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής και τους λογής λογής "Αίαντες" αντί να χρησιμοποιούνται για περεταίρω στελέχωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενίσχυση των κοινοτήτων με πυροσβεστικά και επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου τότε είναι αναμενόμενο να επέλθει και η καταστροφή.

Και το τραγικότερο όλων, είναι το ότι οι κυβερνώντες είχαν και πρότερη γνώση. Είχαν ήδη -δυστυχώς- γίνει μάρτυρες και άλλων πυρκαγιών επί του εδάφους της Κύπρου και γνώριζαν πόσο καταστροφικές μπορεί να αποβούν σε μια χώρα όπως η δική μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πυρκαγιά στη Σολιά.

Επέλεξαν όμως να σφυρίζουν αδιάφορα.

Καμία ουσιαστική κίνηση ή πρωτοβουλία για έναρξη δράσεων, επιμόρφωσης και αλλαγής νοοτροπίας συνολικά, σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο δεν χωρά καμία αναβολή, διότι πολύ απλά, το πράσινο στον τόπο μας, λιγοστεύει επικίνδυνα.

Το ΑΚΕΛ, έχει ήδη προτείνει σειρά δράσεων και πρακτικών τόσο για την μεταπυρική διαχείριση όσο και την μείωση του επακόλουθου κινδύνου πυρκαγιάς. Ας υπάρξει λοιπόν, επιτέλους, πολιτική βούληση από την κυβέρνηση σε ένα τόσο μείζον ζήτημα και ας ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν, ενώ παράλληλα, να αποδοθούν και ανάλογες ευθύνες σε όλους και όσους, έχουν παντός είδους ευθυνή.



Κανένας δεν ξεχνά! Τίποτα δεν ξεχνιέται!



15 Ιουλίου 1974. ΕΟΚΑ Β' και Χούντα των Αθηνών στρέφουν τα όπλα ενάντια στη δημοκρατία και τη νόμιμη κυβέρνηση. Το πρώτο μέρος της ΝΑΤΟϊκής συνωμοσίας είχε ολοκληρωθεί ανοίγοντας τις κερκόπορτες για τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Η νόμιμη κυβέρνηση του Προέδρου Μακαρίου ανατρέπεται και ένα όργιο φασιστικής τρομοκρατίας, συλλήψεων και δολοφονιών εξαπολύεται σε όλο το νησί.

20 Ιουλίου 1974. Η Τουρκία αρπάζει την ευκαιρία και εισβάλλει στην Κύπρο για να διαμελίσει το νησί. Σπέρνει τον όλεθρο, τον θάνατο, τον πόνο και την προσφυγιά. 47 χρόνια μετά...

Οι θύμησες παραμένουν ζωντανές. Ο πόθος για επιστροφή αλλά και για δικαίωση παραμένει άσβεστος. 47 χρόνια μετά και το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο, με κίνδυνο την παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής – κατοχής και τη διατήρηση του καταστροφικού status quo.

Η ΕΔΟΝ για ακόμη μια χρονιά, συνεπής στον αγώνα του κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση, συμμετείχε μαζικά στη Μεγάλη Αντικατοχική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ για καταδίκη του πραξικοπήματος και της εισβολής. Για να στείλουμε το μήνυμα της επανένωσης από άκρο σ' άκρο. Για να στείλουμε το μήνυμα για τη μόνη βιώσιμη και λειτουργική λύση που θα μας απαλλάσσει από την κατοχή. Για λύση Διζωνικής Δικονομικής Ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Για μια Κύπρο επανενωμένη μπρέρα όλων των παιδιών της. Για την «Κύπρο της αγάπης και του ονείρου».

«Το πιο όμορφο από όλα...»

“Το πιο όμορφο απ’ όλα”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ

Θάνο
Μικρούτσικο



29-30 Ιουλίου

Αμφιθέατρο
Σκαλί Αγλαντζιάς

Ώρα προσέλευσης 20:00 - Ήρα έναρξης 21:00

31 Ιουλίου

Παττίχειο
Αμφιθέατρο Λάρνακας

2 Αυγούστου

Δημοτικό
Κηποθέατρο Λεμεσού

Εισιτήρια από 20 ευρώ στην

Tickethour[®]
.com.cy

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22766459

Eνάμιση σχεδόν χρόνο από τον καιμό του τεράστιου συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, που με το έργο του άφησε το στήγμα του στα μουσικά δρώμενα για δεκαετίες, το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ διοργανώνει συναυλίες αφιέρωμα με τίτλο «Το πιο όμορφο από όλα».

Το έργο του Θάνου Μικρούτσικου και τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν μέσα στον χρόνο, κερδίζοντας τους νεότερους και ταξιδεύοντας τους παλαιότερους.

Με τέσσερεις συναυλίες το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια μυσταγωγία μουσικής με τα πιο σημαντικά έργα του Θάνου από τους Γιάννη Κότσιρα, Χρήστο Θηβαίο και την Βίκυ Καρατζόγλου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του, για χρόνια φίλου και συνεργάτη του Θάνου, Θύμιου Παπαδόπουλου.

Στο Σκαλί Αγλαντζιάς στις 29 και 30 Ιουλίου, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στις 31 Ιουλίου και στο Κηποθέατρο Λεμεσού στις 2 Αυγούστου δίνεται η ευκαιρία στο κυπριακό κοινό να παρακολουθήσει το αφιέρωμα και να ταξιδέψει στα μεγαλύτερα έργα του Θάνου.

Σε μια εποχή που η εμπορευματοποίηση τις μουσικής βρίσκεται στο απόγειο της, με στίχους χωρίς νόημα και ουσία, στην εποχή των reality και των περιστασιακών «star», η ΕΔΟΝ πιστή πάντα στο πολιτιστικό της έργο προσφέρει ποιοτικές, ουσιαστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μηνύματα και πολιτικά.

Εισιτήρια προπωλούνται από την tickethour διαδυτικά.

Πληροφορίες 22766459



#EDONews Γραφείο Τύπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ